

3. Afsløring og fængsling

I midten af april 1942 havde Churchill-klubben planer om at ødelægge ca. 20 tyske biler, der stod i et bevogtet træskur.

Det blev vedtaget at vagten skulle slås ned. En af drengene mente, at man også skulle stikke ham med knive. Ellers kunne man jo ikke være sikker på, at han ikke vågnede igen.

De andre var dog ikke med på så meget vold.

Et par af drengene skulle holde øje med tyskernes vagtskifte, men pludselig kom politiet og hentede dem i stedet for.

4 bevæbnede medlemmer af klubben fulgte efter politiet og de arresterede drenge. De ville prøve at befri kammeraterne, så de ikke skulle afsløre planerne om at ødelægge de tyske biler. Men politiet var hurtigt væk, så der blev ingen befrielsesaktion.

Heldigvis dukkede de to drenge senere op i Aalborg Kloster. De fortalte, at politiet havde dem mistænkt for at have stjålet en maskinpistol. De var blevet set af nogle vidner.

De måtte også forklare, hvorfor de stod og hang på gaden. Begge svarede, at de ventede på en pige.

Det var kommunaldirektørens søn og civilforsvarschefens søn, som politiet havde arresteret. Da politiet fandt ud af det, blev de to drenge løsladt. Drenge fra så gode hjem, kunne efter deres mening ikke stå bag tyveriet.

Politiet forhindrede dermed et voldeligt overfald på en tysk soldat, hvilket sikkert var heldigt for drengene under retssagen.

I en periode herefter blev Churchill-klubben af gode grunde mere forsigtig.

Den 8. maj blev to af klubbens medlemmer forfulgt, da de fik fri fra skole. De gik videre, men blev stoppet af forfølgere. Det viste sig at være det danske politi, der havde ventet på dem uden for skolen.

En servitrice fra Konditori Holle var sammen med politifolkene. Hun havde set nogle drenge på konditoriet en dag, hvor der var blevet stjålet våben fra garderoben. Hun havde en mistanke om, at drengene var elever på Aalborg Katedralskole.

Derfor besluttede politiet sig for at stille sig op foran skolen sammen med servitricen, så hun kunne udpege drengene.

En af drengene fortalte i 1945 følgende om sin anholdelse:

„En dag, den 8. Maj 1942, blev M. og P. anholdt, da de gik hjem fra skole. Sagen blev hurtigt trevlet op, og ved 4-Tiden var klokken slået for mit vedkommende. O. havde set en politibetjent uden for P.s hjem og skyndte sig hjem og ringede bl.a. til mig. Jeg slentrede hen til ham og blev modtaget af en ubekendt herre. Jeg spurgte, om jeg kunne komme til at tale med O. Nej, det kunde jeg ikke, og manden gav sig til at klappe mig på lommerne, idet han sagde: „Vi kan ikke have, at I render løse omkring med skydevåben.“ Så var det sket.“

http://www.galster.dk/slaegten/pdf_filer/aalborg_katedralskole_under_besaettelsen.pdf



Det var her ved udgangen af skolen at politiet ventede sammen med servitricen fra Konditori Holle den 8. april 1942. Da Churchill-klubben sad i arresten og ventede på deres dom, sendte Konditori Holle og Konditori Kristine kager til dem.

Efter den første anholdelse blev resten af gruppen hurtigt fængslet. Man anholdt 8 drenge, hvoraf 7 var elever på Aalborg Katedralskole og en enkelt elev fra Klostermarksskolen. De 3 medlemmer af Churchill-Klubbens afdeling i Brønderslev blev også fængslet.

Retssagen

Under retssagen tilstod drengene alt, hvad de var anklaget for. De forklarede, at de havde stjålet våben, så de kunne hjælpe englænderne. Drengene regnede nemlig med, at englænderne snart ville komme og befri Danmark. Derfor var de heller ikke bange for fængselsstraf, for de regnede med at blive løsladt, når englænderne ankom.

Der var bekymring i politiet og det danske retsvæsen for, om drengene skulle udleveres til tyskerne. Det kunne nemlig betyde meget længere og hårdere straffe til drengene. Det var altså held i uheld for drengene, at de var blevet fanget af det danske politi.

Det var ikke alle Churchill-Klubbens aktioner, der blev opklaret. To drenge havde f.eks. ødelagt nogle biler i en åben garage. De var kommet tilfældigt forbi og da der ikke var nogle vagter, fjernede de forskellige skruer og lavede andre ødelæggelser. De var lige ved at blive opdaget af to tyske officerer, men tyskerne vendte om på vej ind i garagen. Drengene nåede heldigvis at flygte, inden tyskerne vendte tilbage. Der var også nogle af medlemmerne af Churchill-klubben, der smadrede nogle vinduer på nazistpartiets kontor. Det blev heller ikke opdaget, at det var Churchill-klubben, der stod bag. Der havde også været hærværk på nogle jernbanevogne, men dette blev ikke meldt til politiet. Derfor blev det heller ikke kædet sammen med Churchill-klubben.

11. juli 1942 faldt dommen. Drengene fra Aalborg Katedralskole fik 1-3 års fængsel og den yngre dreng fra Klostermarksskolen blev fjernet fra hjemmet men slap for fængselsstraf. De tre Brønderslevmedlemmer af klubben fik længere fængselsstraffe, fordi de var ældre end Katedralskoledrengene. De fik i stedet 4 ½ - 5 års fængsel.

Straffene skulle afsones i Nyborg Statsfængsel. I det tidlige morgengry blev drengene kørt af sted, så man undgik alt for meget postyr ved arresten i Aalborg. Drengene fra Churchill-klubben var efterhånden blevet så kendte, at man kunne risikere uro og demonstrationer fra deres familier, venner og tilhængere.

Arbejdsopgaver

1. Hvorfor tror du, at politiet så hurtigt kunne afsløre Churchill-klubben, da de først fik arresteret de første fra gruppen?
2. Hvorfor var Churchill-klubben heldige med at blive fanget af det danske politi?
3. Tror du, at Churchill-klubben havde regnet med at blive fanget? Hvis ja, hvorfor lavede de alligevel sabotage mod tyskerne?
4. Fik Churchill-klubben strenge straffe efter din mening?
5. Hvordan tror du, at man i dag ville blive dømt for de lovovertrædelser, som Churchill-klubben lavede?
6. Del klassen op i to halvdele.
Den ene halvdel skal tale for, at det var rigtigt at gøre modstand, da landet var besat. Brug gerne mere nutidige argumenter med eksempler fra andre modstandskampe.
Den anden halvdel skal tale for, at man skulle gøre som regeringen sagde. Brug gerne mere nutidige argumenter med eksempler fra andre modstandskampe.